

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Το αλάτι της γης και το φως του κόσμου»

Κατ' αυτή την Κυριακή, ακολουθούμε τον Κύριο μαζί με το πλήθος στην Γαλιλαία, όπου εκφωνεί την περίφημη «Επί του Όρους Ομιλία», που ωραιότερή της δεν πρέπει να υπήρξε ποτέ στην γη. Η ταπεινοφροσύνη, το κατά Θεόν πένθος, η πραότητα, ο αγώνας για την δικαιοσύνη και την ειρήνη, η φιλανθρωπία, η υπομονή στις θλίψεις, στις δοκιμασίες, στις αδικίες, στους διωγμούς για χάρη του Χριστού, αποτελούν προϋποθέσεις της ουράνιας χαράς και της εισόδου μας στην Βασιλεία των Ουρανών!

Στην συνέχεια, χαρακτηρίζει τους μαθητές Του « αλάτι της γης» και «φως του κόσμου». Η πόλη που είναι κτισμένη σε ψηλό βουνό λέει, δεν μπορεί να κρυφτεί. Και «όπως ο λύχνος από το λυχνοστάτη φωτίζει όλο το σπίτι, έτσι και το φως σας πρέπει να λάμπει μπροστά στους ανθρώπους, ώστε βλέποντας τα καλά σας έργα, να δοξάζουν τον ουράνιο Πατέρα σας». Ξεκαθαρίζει ότι δεν ήρθε για να καταργήσει το Νόμο, αλλά να τον συμπληρώσει. Είναι όμως απόλυτος στην τήρηση των εντολών Του, καθώς όλα όσα λέει η Αγία Γραφή θα πραγματοποιηθούν ακριβώς.

Αυτά λέει ο Χριστός στους μαθητές και εμμέσως, διαχρονικά, σ όλους τους χριστιανούς. Στο ίδιο «μήκος κύματος» κηρύσσουν και πράττουν οι Απόστολοι σε όλο τον κόσμο. Για να τους μιμηθούν οι Πατέρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας, να διαφυλαχθούν οι θειες αλήθειες από την παραχάραξη των αιρετικών και να φθάσουν σε εμάς ανόθευτες, αυθεντικές, ώστε να μπορεί να σώζεται ο κόσμος. Έτσι, ο τίτλος του χριστιανού, τιμημένος με θυσίες, μαρτύρια και αίμα πολύ και στην δική μας εποχή, δείχνει την ξεχωριστή κλήση εκείνων που τον φέρουν επαξίως.

Ως ορθόδοξοι χριστιανοί, έχουμε μια ιδιαιτερότητα που πρέπει να την αναζητήσουμε με βάση το Ευαγγέλιο και την παράδοση της Εκκλησίας. Ο Κύριος είναι το φως το αληθινό και οι πιστοί οφείλουν να πορεύονται ως φωτεινοί αστέρες.

Οφείλουμε, λοιπόν, να αναρωτηθούμε κατά πόσο κατέχουμε, εννοούμε και δεν παρανοούμε, αλλά και αγωνιζόμαστε να τηρούμε τον Λόγο του Χριστού. Σήμερα πολλοί συνάνθρωποί μας βρίσκονται σε

σύγχυση και παρεξηγήσεις. Γι αυτό οι ευθύνες των πιστών γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες. Ο απόστολος Παύλος μας παραγγέλλει: «Ως τέκνα φωτός περιπατείτε».

Γίνεται φανερό ότι για να είμαστε το «αλάτι και το φως» του κόσμου, χρειαζόμαστε πρωτίστως την διδαχή του Χριστού. Είναι κρίμα την στιγμή που οι πάσης φύσεως αιρετικοί οργάνουν την χώρα, οι θησαυροί της Πίστεως μας να παραμένουν άγνωστοι, «κλεισμένοι» στις βιβλιοθήκες και στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Παράδοση, την ευθύνη για την διαφύλαξη της Πίστεως έχει όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ο Κύριος αγαπητοί μου, μας τιμά και μας επισκέπτεται πολυτρόπως. Το μήνυμά Του πάντα επίκαιρο, έχει όλους μας αποδέκτες του: «Μακάριοι οι ακούοντες τον Λόγο του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν».

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Φ. Ν. Θ.

Ιερομόναχος Νικόδημος Βαϊραμιτσλής